



Echtscheiding is voor beide partners een diep ingrijpend persoonlijk verlies. Voor christenen kan het bovendien vergaande implicaties hebben voor hun geloofsleven en vragen oproepen over de Bijbelse visie op de breuk met hun partner. Dit boek is geschreven voor iedereen die hiermee worstelt. "Gebroken en toch heel" wil mannen en vrouwen die een echtscheiding doormaken, helpen om met hun pijn en verdriet om te gaan. Geloofsvragen komen daarbij nadrukkelijk aan de orde, evenals reacties uit de kerk of kring. Sport voor sport beklimt de lezer een ladder die hem of haar uit de duisternis van de echtscheiding leidt, om uiteindelijk uit te komen bij een nieuwe start in alle vrijheid. Het is vooral een praktisch boek dat helpt bij de verwerking van een echtscheiding.



Het tweede boek van Bram De Blouw over hertrouwen na een echtscheiding is een logisch vervolg op *Gebroken en toch Heel*. Hertrouwen is binnen de Christelijke wereld een omstreden onderwerp. De voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar en bijna niemand bekommert zich om de vele honderden



Wat is er over van eeuwige trouw en 'tot de dood ons scheidt'? Steeds vaker vinden huwelijkspartners dat ze er 'zo genoeg' van hebben dat ze er voor kiezen om uit het huwelijk te stappen en een scheiding aan te vragen. En Christenen vormen hierop geen uitzondering meer. Dit boek

Nieuwe boeken in de bibliotheek Huwelijk & Relatie

geeft de lezer 10 redenen om juist dan bij elkaar te blijven en goed na te denken over het huwelijk: Hoe heeft God het bedoeld? Hoe groen is het gras bij de burens werkelijk? Wat staat me te wachten als ik scheidt? Wat betekent 'commitment' eigenlijk? Wil ik gelukkig of heilig zijn? Een boek om eerst 10 keer na te denken voor je die onomkeerbare stap zou zetten! echtparen die een dergelijke stap al gezet hebben.



Vaak beschouwen we een echtscheiding zwart-wit. Je bent getrouwd of je bent gescheiden. In de Christelijke wereld rust op een scheiding terecht een taboe. Degene die de scheiding aanvraagt wordt meestal als de veroorzaker gezien. Is dat terecht? Wat nu als man of vrouw totaal geen toekomst (meer) ziet met de partner? Wat nu als er al tijden geen sprake meer is van een huwelijk zoals de Bijbel dat bedoelt? In 'gescheiden achter de voordeur' bespreekt de auteur huwelijken die allang geen Bijbels huwelijk meer zijn en waar man en vrouw meer als huisgenoten leven dan als echtbaar. Moet je bij elkaar blijven als je in zo'n huwelijk verstrikt zit? Moet je accepteren dat je partner geen moeite doet om het huwelijk op een Bijbelse manier in stand te houden?



Het christelijke huwelijk staat onder druk. De van oudsher geldende regels in het burgerlijk recht en het familierecht worden steeds meer gewijzigd. De vanzelfsprekendheid van bijbelse waarden en normen wordt steeds minder in een maatschappij waarin christenen een minderheid vormen. Familie- en gezinsstructuren wijzigen. Ook binnen de kerken zien we steeds meer ongehuwd samenwonenden en komt echtscheiding steeds vaker voor. In dit boek vragen we ons af of het christelijke huwelijk nog bestaansrecht heeft. Willen we als christen bewust blijven kiezen voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Is het huwelijk nog van deze tijd? Is het huwelijk een drievoudig snoer of hangt het aan een zijden draadje?

Nieuwe boeken in de bibliotheek Huwelijk & Relatie



Het huwelijk is fantastisch! Een goed huwelijk is veel méér dan gevoel, liefde, trouw, communicatie, seks en allerlei andere belangrijke aspecten. Bovenal is het huwelijk een etalage waarin Gods glorie wordt weerspiegeld. God is de uitvinder van dat huwelijk waarbij man en vrouw helemaal één worden en daarmee iets van God Zelf laten zien. Jan-Willem en Joke Grievink zijn ervaren huwelijksbegeleiders en verwelkomen je in de werkplaats van het huwelijk, waar wordt geschuurd, geschaafd en gevijld. Want elk huwelijk is het waard om aan te werken.