



Algemene omgangsregels Evangelische Gemeente Zeewolde

Omgaan met elkaar als leden van Gods gezin

Als kinderen van God zijn wij samen Zijn gezin. Familie. Daarom willen we als Evangelische Gemeente Zeewolde (EGZ) die cultuur ook borgen binnen de gemeente. We willen als gemeente een plek zijn waar iedereen zich welkom en veilig kan voelen. Om die veiligheid te kunnen bieden aan elkaar is het belangrijk dat we met elkaar dezelfde uitgangspunten aanhouden. We willen hierin Jezus volgen en ons ook binnen de kerkelijke activiteiten laten leiden door het liefdesgebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Mattheüs 22:37-39)

Wij vragen daarom aan iedereen die onderdeel is van de gemeente en deelneemt aan de kerkelijke activiteiten dat hij/zij zich zal houden aan de omgangsregels die we samen hebben en hieronder zijn beschreven.

Een veilige en betrouwbare cultuur is noodzakelijk om als gezin van God te kunnen functioneren en om ons veilig te voelen om te groeien en vrij (onzelf) te kunnen geven. Dit kan alleen wanneer we elkaar in waarde laten én we elkaar met respect behandelen.

Dit betekent dat binnen onze gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn. Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, gemeenteleden en bezoekers, dat zij meewerken deze cultuur te beschermen door de omgangsregels na te leven en te onderschrijven.

Als gemeente (alle medewerkers, vrijwilligers, gemeenteleden en bezoekers) spreken we de volgende omgangsregels met elkaar af en onderschrijven die:

- Als onderdeel van de EGZ accepteren en respecteren we de ander zoals hij is en discrimineren we niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente, het gezin van God.
- We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
- We vallen de ander niet lastig.
- We berokkenen de ander geen schade toe.
- We maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie.
- We schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
- We negeren de ander niet en doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
- We vechten niet, gebruiken geen geweld, bedreigen de ander niet, en nemen geen wapens mee.
- We komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
- We geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
- We stellen geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
- Wanneer we last of hinder ervaren van de ander dan vragen we diegene hiermee te stoppen. Wanneer dat niet helpt vragen we om hulp.
- We helpen elkaar om naar deze afspraken te leven en zijn ontvankelijk voor de inspraak van de ander.

Voor gezonde generaties

Als gezin van God helpen wij elkaar om te groeien. Als generaties zijn we aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen, te herstellen en van elkaar te leren. Door dit voor te leven aan elkaar, ook aan de jongere generaties, discipelen we jong en oud. We gaan voor gezonde generaties, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook wanneer het gaat om verslavingen of het risico van verslavende middelen willen we als gemeente dit goed voorleven. Welke verslaving ook, het heeft een negatief effect op je geest, je gezondheid én je relaties.

Als Gods gezin willen wij deze verantwoordelijkheid nemen en dat doen wat bijdraagt aan gezonde generaties zowel geestelijk als lichamelijk. Gewoontes die niet goed zijn voor geest en lichaam promoten we niet en leven we niet voor. Ook op het gebied van alcohol en roken staan we als kerkelijke gemeente voor een vrije omgeving hiervan. Dit betekent concreet dat

er binnen het EGZ-gebouw aan het Kluunpad 15 inclusief het plein geen alcohol wordt gedronken en ook niet wordt gerookt. Indien nodig kunnen rokers terecht aan de westzijde van het pand op de rokersplek. We vragen de rokers om daar geen resten achter te laten.

Dienend leiderschap EGZ

Als leidinggevend team van de EGZ zijn we er om de gemeente te dienen. Helaas kan er binnen de gemeente ook sprake zijn van machtsmisbruik en manipulatie van mensen, van fraude, bedrog, onzorgvuldige omgang met geld en middelen of van (seksueel)misbruik. Het leidinggevend team van de EGZ neemt ook daar verantwoordelijkheid in en zal al het mogelijke doen om dit te voorkomen en/of aan dit ongewenste gedrag een einde te maken. Daarom heeft het leidinggevend team de [gedragscode](#) van Stichting Evangelisch Meldpunt aanvaard als norm waarop leidinggevenden binnen de EGZ aanspreekbaar zijn. Zodoende kan ook in deze de veiligheid gewaarborgd worden, om als gemeente een plek te zijn waar iedereen zich welkom en veilig kan voelen.